

# DEFIRMADANKTU

[HOME](#) [DE DOOSJES](#) [PRIJZEN](#) [BESTEL](#) [BLOG](#) [OVER DE FIRMA](#) [CONTACT](#) [PERS](#)



## ALLES WAT JE NODIG HEBT IN EEN KLEIN DOOSJE

Random oplossingen voor alledaagse problemen en beslomeringen des levens. Van een klein kopje troost tot een heuse verjaardagsparty. Er kan meer in een doosje dan je denkt.

[BEKIJK DE DOOSJES](#)



## OVER PASTA, AFBAKBRODJES EN CONDOOMS

Een hobby waar ik me in pre-corona-tijden tussen de soep en de patatten mee bezighield: het verzamelen van boodschappenlijstjes. Alle verfrommelde papiertjes die bleven zitten op de winkelkarretjes, griste ik stiekem mee.

BEKIJK BLOGBERICHT

In moeilijke tijden leer je je vrienden kennen. Het is een huizenhoog cliché, maar het klopt wel. Soms verdwijnen vrienden naar de achtergrond als je ziek wordt, maar veel mooier is het als ze die extra mijl lopen.



## HOE DEFIRMADANKTU BEGON

Het verhaal over hoe defirmadanktu enkele jaren geleden begonnen is...

BEKIJK BLOGBERICHT



## GEDICHTENSOEP

Avondenlang heb ik soeplettertjes zitten sorteren. Gelukkig stak mijn lief een handje toe. Quality time, samen sorteren... Poëziesoep, een mens moet er wat voor over hebben.

BEKIJK BLOGBERICHT

VOLG DEFIRMADANKTU



CONTACT

[karen@defirmadanktu.be](mailto:karen@defirmadanktu.be)

Karen Van De Voorde

Mgr. Lambrechtstraat 64, 9700  
Oudenaarde, België

BE 0560 889 632

# DEFIRMADANKTU

HOME [DE DOOSJES](#) PRIJZEN BESTEL BLOG OVER DE FIRMA CONTACT PERS

## DOOSJES



### PIECE OF CAKE

Tijd voor taart! Je kan dit doosje aan iemand cadeau doen: voor een verjaardag, om iets te vieren...  
Of om iemand geluk te wensen. Dat rijexamen? Dat wordt een piece of cake!

[BEKIJK DOOSJE](#)



### LOVE BIRDS

\*witte duifjes Uitverkocht / wel nog te verkrijgen met gekleurde vogeltjes\*  
Huwelijksdoosje

[BEKIJK DOOSJE](#)



### DANKOEWEL

Dankoewel, het ideale bedankdoosje.

[BEKIJK DOOSJE](#)



### NICE PEAR



### FLUITJE VAN EEN CENT



### ALLES IS MOGELIJK



### NICE PEAR

For the happy couple: "you make a nice pear"

BEKIJK DOOSJE



### FLUITJE VAN EEN CENT

\*Tijdelijk uitverkocht\* Met dit doosje, wordt alles een makkie.

BEKIJK DOOSJE



### ALLES IS MOGELIJK

Een waarheid als een koe: "Alles is mogelijk... als je er maar in gelooft."

BEKIJK DOOSJE



### SAMEN

"Samen ... kunnen we de lelijkste draak verslaan"  
Een doosje om iemand een serieus hart onder de riem te steken.  
\*Tijdelijk uitverkocht\*

BEKIJK DOOSJE



### LEVE MOEDER / VADER

\* Tijdelijk uitverkocht \* We zijn het er allemaal mee eens: mijn mama is de beste, mijn papa is de beste. Van de hele wereld. Dan verdienen ze stuk voor stuk een trofee, nietwaar?

BEKIJK DOOSJE



### (OOG)APPEL

Het ideale doosje om af te geven op babybezoek. Een complimentje voor zowel ouders als baby, twee vliegen in één slag! "De (oog)appel valt niet ver van de boom."

BEKIJK DOOSJE



## VOOR HET FEESTVARKEN

De boodschap "Voor het feestvarken" nemen we even heel letterlijk. Het mini-feestvarken draagt zelfs een minuscule feestkroontje.

BEKIJK DOOSJE



## GEFELICITAART

Sommige mensen hebben als levensmotto: elke reden is goed om taart te eten. En inderdaad, hoe fijn is het niet om elke feestelijke mijlpaal te vieren met allerlei lekkers.

BEKIJK DOOSJE



## BEDANKT

Bedankt. Merci. Thanks. Danke. Gracias. Gràcies. Takk. Grazie. Minnatdorchilik. Vďaka. Hvala. Mahad. Дзякуй. Teşekkürler. ευχαριστές. Díky. Dankon. Kiitos. Талапхал. 감사

BEKIJK DOOSJE



## EEN DOOSJE HEIMWEE

Een verre vriend in het buitenland die je wat briefjes van het thuisfront wil opsturen? Luciferdoosjes zijn perfect om een hele lading heimwee overzees te verscheppen.

BEKIJK DOOSJE



## WILDE GIJ MÈ MIJ NE KEER CHIQUÉ GAAN ETEN?

Een originele uitnodiging om je lief uit te nodigen voor een romantisch candle light dinner in een chique restaurant. Dat wordt scoren!

BEKIJK DOOSJE



## KOEKENBAK

\*tijdelijk uitverkocht\*  
"Met jou is alles koekenbak", een duidelijke boodschap voor je lief of (toekomstig) lief!

BEKIJK DOOSJE



## LIGHT MY FIRE

Het perfecte doosje om je lief te tonen hoe lichtontvlambaar je bent. Come on baby, light my fire.

BEKIJK DOOSJE



## TEGEN HET ZWARTE GAT

Iedereen valt wel eens in een zwart gat. Dit doosje bevat een beetje wit om het zwarte gat op te vullen. Alstublieft!

BEKIJK DOOSJE



## EEN PLUIM VOOR JOU

Een complimentje is fijn om te geven én om te ontvangen. Zeker als je het in een doosje kan krijgen.

BEKIJK DOOSJE



## PEPTALKPOEDER

Al wie naar een zware deadline toewerkt, kan wel een portie peptalk gebruiken. Dit doosje peptalkpoeder is bijvoorbeeld een must voor elke student in volle blok- of examenperiode.

BEKIJK DOOSJE



## PARTY IN A BOX

Een leuk verrassingsdoosje voor het feestvarken of een originele feestuitnodiging.

BEKIJK DOOSJE



## OPLOSMIDDEL VOOR PROBLEMEN

Dit is waarlijk een gat in de markt: een oplosmiddel voor problemen in een handig klein flesje.

BEKIJK DOOSJE



### EEN KOPJE TROOST

Een klein kopje troost kan al een grote steun voor iemand zijn.

BEKIJK DOOSJE



### HET LEVEN IS ZOET

Een doosje met een zoete schouderklop.

BEKIJK DOOSJE



### EEN DOLFIJNE DAG

\*Uitverkocht\* Een dolfijne dag gewenst! Voor gelegenheden zoals verjaardag, communie, of gewoon zomaar.

BEKIJK DOOSJE



### CARPE NOCTEM

Carpe Noctem, pluk de nacht. Een doosje voor de kersverse papa.

BEKIJK DOOSJE



### VEEL BETERSCHAP!

Iemand beterschap wensen hoeft niet altijd met een kaartje. Vanaf nu kan je het ook met een doosje zeggen.

BEKIJK DOOSJE



### GOODBYE TO YOU

Een afscheidsdoosje met een knipoog.

BEKIJK DOOSJE



## 2 BIRDIES IN 1 HOUSIE

Een doosje voor het gelukkig koppeltje dat gaat samenhokken.

[BEKIJK DOOSJE](#)



## ALLES ONDER CONTROL!

Een doosje dat ervoor zorgt dat je alles onder controle hebt, het bestaat! De natte droom van elke control freak.

[BEKIJK DOOSJE](#)



## VOOR DE BESLUITELOZEN

Een doosje voor de eeuwige twijfelaar, de wikker en de weger of de uitsteller die alle beslissingen liever ver voor zich schuift.

[BEKIJK DOOSJE](#)



## ANTI BURN-OUT

Een anti burn-out kuur van 21 dagen? Jawel, dat past perfect in een luciferdoosje.

[BEKIJK DOOSJE](#)



# DEFIRMADANKTU

HOME DE DOOSJES PRIJZEN BESTEL BLOG OVER DE FIRMA CONTACT PERS

[Weergeven](#) [Bewerken](#) [Revisies](#)

## PRIJZEN

- > Prijs van één doosje: **€ 8,50**
- > Prijs van een aangepast doosje: **€ 12,00**
- > Prijs van een nieuw doosje op maat: **€ 18,00**
- > Prijs vanaf 5 doosjes: **€ 8,00 / doosje**
- > Prijs vanaf 10 doosjes: **€ 7,50 / doosje**

Elk doosje kan **aangepast** worden (bijvoorbeeld een naam op de buitenkant, een persoonlijke boodschap aan de binnenkant...). De meeste doosjes worden geleverd met een blanco briefje waar je zelf een persoonlijke boodschap op kwijt kan, maar als je via het bestelformulier een boodschap doorgeeft, kan het ook op het briefje geprint worden. As you wish.

Heb je een **doosje** nodig dat je **niet in het aanbod** vindt? Misschien valt daar wel een mouw aan te passen met een doosje **op maat**.

Deze prijzen zijn excl. **verzendingskost**. De doosjes worden standaard verstuurd in een beschermende gewatteerde enveloppe, non-prior. Je doosjes in een verstevigde box ontvangen, kost ietsje meer.

- > Verzendkost 1 t/m 5 doosjes: € 2,80
- > Verzendkost 6 t/m 20 doosjes: € 3,80
- > Verzendkost vanaf 21 doosjes: € 4,70
- > Verzendkost verstevigd doosje: € 5,70
- > Verzendkost buiten België: te bepalen

Afhankelijk van de drukte in het magazijn van defirmadanktu, kan het **7 à 10 dagen** duren vooraleer je bestelling verstuurd wordt. In geval van een dringende bestelling, zie ik wat ik kan doen om je doosje(s) snel ter plekke te krijgen.

Bedankt!

Delen:   

# BESTEL JE DOOSJE(S)

Naam \*

E-mail \*

Check je emailadres zeker op tikfouten, anders kan ik je niet terugmailen ;-)

Adres \*

Graag volledig adres aub (sommige mensen vergeten huisnummer, postcode of plaatsnaam te vermelden).

Vul dit veld in.

Optioneel: btw-nummer

Bestelling \*

opsomming van de gewenste doosjes + eventuele persoonlijke boodschappen voor op het bijhorende briefje

Verzending in gewatteerde enveloppe of verstevigd doosje? \*

Hoe wil je je doosjes laten versturen? gewatteerde enveloppe (meest gangbaar) of verstevigd doosje (iets duurder, zie verzendkosten)?

Bijkomende opmerkingen of vragen

Vermeld hier als je je bestelling zo snel mogelijk wil ontvangen, als je het doosje graag rechtstreeks naar iemand wil laten opsturen (adres vermelden!), andere vragen...

Ik ken defirmadanktu via... \*

via vrienden, facebook, website, een doosje cadeau gekregen, (online) tijdschrift ...

Ik wil de nieuwsbrief van defirmadanktu ontvangen (ja/nee) \*

(max. 4 nieuwsbrieven per jaar)

# DEFIRMADANKTU

HOME DE DOOSJES PRIJZEN BESTEL BLOG OVER DE FIRMA CONTACT PERS

## OVER DE FIRMA

Defirmadanktu is een creatieve studio, altijd op zoek naar de poëzie achter de banaliteiten. Een lach en een traan, dat maakt een mini-regenboog in een wereld waar kabouterpjes de afwas komen doen.

Defirmadanktu staat voor alternatieve kadootjes met een hoek af, gedreven door de kracht van kleine attenties. Dit alles komt in de vorm van piepkleine doosjes, want grote verrassingen hoeven niet altijd gigantisch te zijn. Je zou er van versteld staan wat er allemaal in een luciferdoosje past. Een waar depot van dankbaarheid.

## EEN INSPIRATIEBRON:

*Op een avond zaten de eekhoorn en de mier naast elkaar op de bovenste tak van de beuk. Het was warm en stil en zij keken naar de toppen van de bomen en naar de sterren. Zij hadden honing gegeten en gepraat over de zon, de oever van de rivier, brieven en vermoedens.*

*'Ik ga deze avond bewaren', zei de mier. 'Vind je dat goed?'*

*De eekhoorn keek hem verbaasd aan.*

*De mier haalde een klein zwart doosje te voorschijn.*

*'Hier zit ook al de verjaardag van de lijster in', zei hij.*

*'De verjaardag van de lijster?', vroeg de eekhoorn.*

*'Ja', zei de mier en hij pakte die verjaardag uit het doosje.*

*En zij aten weer zoete kastanjetaart met vlierbessenroom, en ze dansten weer terwijl de nachtegaal zong en het vuurvliegje aan- en uitging, en ze zagen de snavel van de lijster weer glimmen van plezier. Het was de mooiste verjaardag die zij zich konden herinneren...*

*De mier stopte hem weer in het doosje.*

*'Daar stop ik deze avond bij', zei hij. 'Er zit al heel veel in.'*

*Hij deed het doosje dicht, groette de eekhoorn en ging naar huis.*

*De eekhoorn bleef nog lang op de tak voor zijn deur zitten en dacht aan dat doosje.*

*Hoe zou die avond daar nu inzitten? Zou hij niet verkreukelen of verbleken? Zou de smaak van honing er ook inzitten? En zou je hem er altijd weer in kunnen krijgen als je hem eruit haalde? Zou hij niet kunnen vallen en breken, of weggrollen? Wat zou er trouwens nog meer in dat doosje zitten? En zou het ooit vol zijn, zodat er niets meer bij kon? En zouden er ook andere doosjes bestaan, voor treurige dagen?*

*Uit: "Misschien wisten zij alles" van Toon Tellegen*

## ONS TEAM



**Karen** - Zakelijke en artistieke leiding



**Karine** - Onthaal, boekhouding en administratie



**Karolien** - PR en communicatie, projectwerking



**Katrien** - Stagiaire



**Rudy** - Logistiek en verzendingen

Delen:



# DEFIRMADANKTU

HOME DE DOOSJES PRIJZEN BESTEL BLOG OVER DE FIRMA CONTACT PERS

## CONTACTEER ONS

Naam \*

Emailadres \*

Bericht \*

Ik ken defirmadanktu via...

via vrienden, facebook, google, een doosje cadeau gekregen, tijdschrift of krant

...

VERSTUUR

DE STANDAARD MAGAZINE (22 MEI '20) "DE EXTRA MIJL - VRIENDSCHAPPEN IN MOEILIJKE TIJDEN

[Lees het volledige artikel](#)

In moeilijke tijden leer je je vrienden kennen. Het is een huizenhoog cliché, maar het klopt wel. Soms verdwijnen vrienden naar de achtergrond als je ziek wordt, maar veel mooier is het als ze die extra mijl lopen.



mijn lijstje met *things to do when I feel better*. Daar heb ik veel naar gekeken tijdens de maanden dat ik out was, en nu vink ik ze één voor één af.'

'Illustratrice Sabien Clement, een andere goede vriendin, heeft dan weer een kaartje getekend en stuurde dat ontwerp door naar mijn vrienden en kennissen. Die konden het inkleuren en terugsturen. Veel vrienden hadden daar echt iets aan. Sommige mensen weten niet goed hoe ze moeten reageren: dan is een kaartje inkleuren een makkelijke manier om te laten voelen "ik ben er".'

'Daarnaast had ik een fotografieproject met Vicky Bogaert, een bevriende fotografe. Elke dag fotografeerden we een klein geluksmomentje dat we zonder woorden uitwisselden. Dat heeft me geleerd om zelfs in de donkerste momenten naar kleine gelukjes te zoeken. Tegelijk liet mijn vriendin me zo iedere dag voelen dat ze dichtbij was.'

**EEN PODCAST VOL VRIENDEN**

'Op mijn 38ste kreeg ik de diagnose "agressieve borstkanker"', zegt Lies Jacob (44). Ik ben in die eerste periode heel erg teruggevallen op mijn familie, ik ben zelfs even afwisselend ingetrokken bij mijn ouders en het gezin van mijn zus. Vrienden zorgden toen voor een warm dekentje bovenop die familiale cocon van onzekerheid en verdriet.'

'Ik ben een jaar en twee maanden in behandeling geweest. In het begin komt er heel veel volk, maar veertien maanden is lang. Toch zijn veel vrienden tot het eind meegelopen. Zo kreeg ik bijvoorbeeld iedere week een luciferdoosje van mijn vriendin Karen met daarin een kleine verrassing. Eén keer zat er een link in naar een zelfgemaakte podcast waarin vrienden gemeenschappelijke reisherinneringen ophaalden – ik ben een fervent reiziger en miste het reizen enorm. De soundtrack was een warme terugblik op een rijk leven, op een moment waarop ik doodsangsten uitstond. Tegelijk was het een blik vooruit, want in die podcast maakten vrienden beloftes, zoals "binnenkort gaan we dansen op de Pont d'Avignon". Die dingen zette ik op

**TIPS VAN LIES**

- Doe iets wat je lang kunt volhouden en ga er mee door tot het einde van de behandeling. De laatste loodjes wegen zwaar.
- Heb je geen creatieve inspiratie en heb je het moeilijk om de juiste woorden te vinden? Maak dan gebruik van een bestaand concept. Zo kun je de kleine doosjes die ik ontving ondertussen verkrijgen via [www.defirmadanktu.be](http://www.defirmadanktu.be).
- Maak samen plannen voor de toekomst en voer die ook uit. Focussen op de fijne dingen die gaan komen, geeft extra vechtlust.



# DE MORGEN MAGAZINE (20 JAN '18) "MY FAVOURITE THINGS" - MAUD VANHAUWAERT

**LIVING**

## MY FAVOURITE THINGS

Wat mijn spullen en ik vertel je wie ik ben

- 1. DEUR**  
"Ik vond maar geen bureau tot ik deze deur zag liggen op straat. Het is tegelijk een kwetsbaar en stevig exemplaar. Ik hoop dat het helpt om hieraan teksten te schrijven met dezelfde kwaliteiten."
- 2. DOOSJES**  
"Karen Van De Voorde, een goede vriendin, heeft een eenmansbedrijfje, Defirmadanktu. Zij maakt persoonlijke luciferdoosjes voor allerlei gelegenheden. Toen mijn kanarievogel, Giraf, stierf, maakte ze dit met als opschrift 'In memoriam van Giraf.'"
- 3. SCHRIFTJES**  
"Het heeft lang geduurd voor ik de juiste notitieboekjes vond, maar deze van het label Universal Notizbuch doen het voor mij. Ik kijk er altijd naar uit om het kleurtje van de volgende maand

# KRANT VAN WEST-VLAANDEREN (DEC '17)

**MIJN LEVEN**

**Wie is Karen Van De Voorde?**

Karen Van De Voorde (34) groeide op in Koksijde en woont sinds tien jaar in Gent.  
 Ze studeerde pedagogische wetenschappen in Leuven, gevolgd door culturele studies die haar aan zins helpen bij in. Conscience De Vroe en Studio Orla. Ze liep stage tijdens Theater aan Zee, waar ze nog elke zomer als vrijwilliger aan de slag is. Ze vertoog sinds 2012 de communicatie voor Jazz-Lig-Series.  
 Op haar website biedt ze leuke kaarten met een boodschap in een papieren doosje aan.

**www.defirmadanktu.be**

**West-Vlamingen vertellen over hun leven, werk en passies**

**KAREN VAN DE VOORDE**

tekst Nancy Boergen, foto's Fem Cools

**MIJN LEVEN**

"Mijn 'cardosjes' zijn kleine boodschappen in een papieren doosje, welke opsteekjes om iemand een klein onder het hart te steken of zomaar."

"Ik hou sinds een paar jaar een soort van dag-boeken bij waarin ik alles verneem wat me door de dag aansprekt of overkomen is."

"Zoals Brigitte Kaandorp op YouTube vijf minuten lang vertelt over haar werkervaring met een naastbaai: hilarisch!"

Om Karen Van De Voorde te strikken, moet je vroeg optaan. En dan nog is de kans groot dat ze al gaan wandelen is met haar hond Bruno. Portret van een creatieve duizendpoot die overal spanning in heeft, er zal nooit genoeg tijd zijn om alles te doen wat ik nog wil doen.

"Mijn werk voor Jezabel Series, een netwerk dat jazz in Vlaanderen meet op de kaart helpt zetten, leer ik heel wat jazzmuzikanten kennen. Het valt me op dat het stuk voor stuk mensen zijn. De passie waarmee zij muziek maken, is enorm. Ik vind het heel leuk om voor hen te werken."

"Ik ben een creatieve duizendpoot, altijd al op zoek naar manieren om mezelf bezig te houden. Sinds drie jaar is een van mijn hobby's wat uit de hand gelopen en uitgmond in een bijeenkomst, defirmadanktu. Ik maakte vroeger altijd al graag kleine afdrukken voor anderen, doosjes met daarin een grappige of gewoone boodschap. Maar nu langzaam meer mensen vroegen om die doosjes ook voor hen te maken. Aanvankelijk deed ik dat gratis, maar nu verkoop ik ze."

"Het moeie aan podiumkunsten vind ik dat die een volledig andere werkwijze creëren. Het moment waarop het licht op de zaal uit gaat, is magisch. Ik wil dat ik het ook doe."

"Ik merk ook dat er humor in mij zit en die moet af en toe uit. In mijn doosjes, in de liedjes die ik de voorbije zomer gemaakt heb... Niet dat ik mezelf een groot komisch talent vind, ik ben echt geen moppen-tapper. Het is eerder de spanning tussen de letterlijke en figuurlijke betekenis van woorden die me boeit. Subtiele humor, cabaret zoals Brigitte Kaandorp dat brengt. Of Kommet Fou zoals zij balanceren tussen het tragische en het komische, dat vind ik heerlijk."

"Ik vertrek al jaren boodschoppertjes die mensen achterlaten. Ook al is dat een benaming voor zoiets: recepten mee bedenken, of er een avond mee beleven... Ik ben overtuigd van het belang van die lijntekenen. Ik heb een lijstje met alle boeken die ik nog wil lezen, met de cd's die ik nog wil kopen, ik leg erin de boeken die ik nog wil lezen. Ik maak zelfs een lijstje van mijn lijstjes (lacht). Ik verneem dat het een manier is om controle te houden over mijn leven..."

"Soms bejaja ik de wereld vanuit een ongewone hoek en zet ik dat op foto..."

"Ik ben een lijstjesmens, ik hou van alles lijstjes bij. Soms maak ik zelfs een lijstje van mijn lijstjes"

**MIJN WEEKEND**

22

[Lees het volledige artikel: "een detox tegen verzuring"](#)

## ELLE reportage

de)

de koffies: eentje voor nu en  
loze consumeren wanneer  
e een koffie te zijn, het kan  
Op [uitgesteldekoffie.org](http://uitgesteldekoffie.org)  
in je buurt.

de koffie ook vinden, niet  
keet vol hipsters bij de  
ijgevolg vinden we het  
ng. De Brusselse frituur  
den: klanten kopen een  
die zijn friet bij Bompa  
en in heel Vlaanderen  
ouw buurt ook al mee  
ellen.

en bokalen. Deze worden eerst leeg en dan vol gewogen en voorzien  
van een etiket. Voor wie gelooft dat het de inhoud is die telt. Content  
in Leuven voorziet ook een kleine lunchbar.  
[www.berobuust.com](http://www.berobuust.com), [www.facebook.com/leuvenpaktuit](https://www.facebook.com/leuvenpaktuit)



### Geef een kleine attentie

Defirmadanktu is een creatieve studio die poëzie zoekt in alle-  
daagse banaliteiten. Oplossingen als het ware voor de dagelijkse  
bekommernissen. Een minuscuul kopje troost, of een verjaardags-  
cadeautje met een hoek af. Voor al wie iemand een dank u, een  
pluim, een schouderklopje of het equivalent van een peptalk wil  
bezorgen. [www.defirmadanktu.be](http://www.defirmadanktu.be)





FLOW.BE (DEC '14)

[Lees het volledige artikel.](#)

flow

Shop Lezen Doen Flow Magazine Abonneren Over ons

Home > Flow Magazine > Gemaakt door Flow > Defirmadanktu

## Defirmadanktu



De Belgische Karen heeft overal een oplossing voor, en dat allemaal in kleine doosjes. Ze maakt grappige en lieve attenties om een leuke boodschap aan iemand over te brengen.

Lees meer

- VIERKANTJES HAKEN
- AFRIKAANSE FILOSOFIE
- Poets
- Gedien in Flow

CHARLIE.BE (DEC '14)

[Lees het volledige artikel: "10 cadeaus met een verhaal"](#)

## 6. Voor al wie het nodig heeft.



Er kan meer in een doosje dan je denkt, is het motto van **Defirmadanktu**. Deze creatieve studio maakt alternatieve cadeautjes met een hoek af, gedreven door de kracht van kleine attenties. En dat allemaal in piepkleine doosjes want grote verrassingen hoeven niet altijd gigantisch te zijn. Zo is er een doosje tegen het zwarte gat met een beetje wit in, een doosje voor de besluitelozen met een knoop in om door te hakken, en een doosje met een miniflesje peptalkpoeder. Random oplossingen voor alledaagse problemen en besommingen des levens dus. En wie het kleine niet eert...

**WAT HIJ  
KEN?**

**Nog klein**

**MEISJE**  
Handwerkkoffertje van  
Moulin Roty, € 33,75, bij  
Baby's Corner, Steenweg  
Deinze 33, Nazareth,  
[www.babyscorner.be](http://www.babyscorner.be).

**Zijn lust en zijn leven**

  
ANTI-BURN OUT  
KADOBURO  
[WWW.DEFIRMADANKTU.BE](http://WWW.DEFIRMADANKTU.BE)

**WORKAHOLIC**  
Anti-burnoutkit van Kadoburo  
Defirmadanktu, € 6, via  
[www.defirmadanktu.be](http://www.defirmadanktu.be).

**'Money, mo**

**BIG SPENDE**  
Portemonnee van  
Tree, € 29, bij To  
Good Day, Mage  
73, Gent, [www.  
goodday.be](http://www.goodday.be).

**Geef hem werk dat  
bij hem past en hij  
hoeft nooit meer  
te werken\***



Artikel: handleiding voor de moeilijke cadeaums.

## DE TIJD (COLUMN 13 DEC '14)

[Lees het volledige columnstuk](#)



[Home](#)

[Markten Live](#)

[Netto](#)

[Sabato](#)

Wie kerst zegt, zegt gezelligheid. Daar horen cadeautjes bij. Maar het probleem is dat je op voorhand weet dat je ze gaat krijgen. Dat scheidt verwachtingen. En die hebben de vervelende neiging niet ingelost te worden. Filosofen, de stoïcijnen eerst, hebben bibliotheken volgeschreven over hoe je verwachtingen kan temperen. Maar dat blijkt een verrekt moeilijke discipline. Eer ik die onder de knie hebt, heb ik wellicht mijn laatste cadeau uitgepakt.

Terug naar de witte envelop in mijn brievenbus. Op de achterkant staat enkel: 'defirmadanktu'. In de envelop vind ik een versierd luciferdoosje met een stickertje 'voor Gwen'. Als ik het doosje openschuif, tref ik een minuscuul porseleinen kopje aan. En een boodschap 'Een kopje warmte voor jou.' Er zit ook een piepklein envelopje in, met wat lieve woorden van een vriendin.

Het ontroert dat iemand er zomaar aan gedacht heeft, twee weken voor kerst, een firma te contacteren die me een prul opstuurt. Ik dank de firma en haar opdrachtgever. En weet nu al dat dit doosje mijn waardevolste kerstcadeau zal zijn.

Mijn kerstwens voor mezelf en voor u: weinig verwachtingen, minder nog dan in een luciferdoosje passen. En een container van het onverwachte.

\* Gwen Declerck is redactrice Weekend.

Delen:

